

# Børne- og ungepolitik for Ærø 2025

## Fællesskaber & Venskaber

Alle børn og unge på Ærø skal have gode fællesskaber og venskaber. Et godt fællesskab eller venskab er dér, hvor barnet og den unge selv, føler de hører til og har det godt. Fællesskaber og venskaber er vigtige for, at man kan trives, klare modstand, udvikles og dannes.

Ærø er en ø, og derfor skal vi gøre os særligt umage for, at der er gode fællesskaber for alle – også for dem, som ikke føler de passer ind i de fællesskaber, der allerede er. Det er vigtigt, at vi har fokus på, at alle indgår i gode fællesskaber både i skole, fritid og derhjemme. Fællesskaber og venskaber kan opstå, selv om man kommer fra forskellige steder, skoler eller generationer.

Vi sætter de fysiske fællesskaber først, men forstår at de digitale fællesskaber også har en værdi for børn og unge. Der skal dog opsættes klare regler for, hvordan og hvor meget de digitale fællesskaber bruges. Børn og unge skal kunne være i begge former for fællesskaber.

Vi arbejder for, at skift mellem de fællesskaber, som de fleste børn og unge indgår i fx pasning, skole og uddannelse bliver gode, og at der er en oplevelse af sammenhæng.

Det vigtigste fællesskab for et barn er derhjemme. Ærøs børn og unge skal opleve, at vi arbejder for, at deres familieliv fungerer godt allerede fra barnet er i maven.

Ærø har et stærkt foreningsliv. Det er fællesskaber skabt af frivillighed, hvor vi inviterer til, at også børn og unge bidrager.

I de ærøske fællesskaber bliver børn og unge lyttet til, og de er med til at bestemme. De får mulighed for selv at sætte gang i - og danne fællesskaber.

## Tryghed & Frihed

På Ærø kender vi og passer på hinanden. Vi kan lade vores børn og unge udforske deres ø og fællesskaber - uden voksne. Det skal være nemt og muligt, uanset om det er gående, på cykel eller med bus. Legen og samvær i et trygt miljø er vigtigt. Ærøs børn og unge skal kunne føle sig trygge og frie på samme tid, så de oplever en tro på sig selv og det, de kan.

Tryghed og frihed er også, at man kan og tør være dén man er, eller gerne vil være. Børn og unge er forskellige, og her skal være plads til alle. Børn og unge på Ærø skal kunne lege, lære og udfolde sig på mange måder.

Når noget er svært, skal børn og unge på Ærø føle sig sikre på og trygge ved, at de voksne hjælper dem. Vi skal have særlig opmærksomhed på tidligt at opdage, når Ærøs børn og unge har brug for hjælp. Børn og unge skal selv at turde søge hjælp. Vi lytter til vores børn og unge, uanset hvad de kæmper med. Sammen skaber vi løsninger, der passer til dem, og giver dem frihed til at kunne leve et godt børne- og ungeliv.

## **Muligheder & Mening**

Ærøs børn og unge skal opleve øen som et sted med muligheder, både i forhold til pasning, skole, uddannelse, transport, omgivelser, sundhed, fritidsaktiviteter, fritidsjobs og familieliv – også selv om Ærø er et ø-samfund.

Når vi skaber muligheder, skal vi lytte til børn og unge, spørge dem om råd og give dem opgaver. I enhver beslutningsproces skal børn og unge tænkes ind.

Vi skal være opmærksomme på børn og unges forskelligheder og ønsker, og at disse hele tiden forandrer sig.

I de tilfælde, hvor en mulighed, ikke kan skabes på Ærø, skal vi sikre, at børn og unge har nemt adgang til tilbud på fastlandet. Ærøske børn og unge skal opleve, at man sagtens kan bo på Ærø, selv om det kræver en tur med færgen – uanset om det drejer sig om læge-, tandlæge- eller familiebesøg, fritidsliv eller uddannelse.

Ærøs børn og unge skal ikke føle sig presset af, hvad de bør, kan og skal. De skal støttes i at finde vej gennem både muligheder og modstand og vælge dét, der giver mening for dem hver især.

Ærøs børn og unge skal desuden støttes i at træffe valg, der giver mening for deres egen og fællesskabets udvikling, sundhed, klima og fremtid.